



Διοίκηση - Πρώτοι Δήμαρχοι

Πρώτος Δήμαρχος Λαμιέων, διορίστηκε (1836-1840) ο Νικ. Χρυσοβέργης και πάρεδροι οι Ι. Πετρόπουλος και Ζαφ. Παπαθανασίου. Δεύτερος Δήμαρχος διορίστηκε το 1841 μέχρι το 1845 ο Ι. Πετρόπουλος. Έσοδα του Δήμου αντλούσαν οι αρμόδιοι, από τα πρόστιμα, τα λαχεία, τα τέλη διαβατηρίων, τους φόρους επί των οινοπνευματωδών, των σφαγίων, των εδωδίων, τα ζυγιστικά, ο ποιμενικός φόρος, ο φόρος επί των μελισσιών, επί των επιτηδευμάτων και επί των οικοδομών. Έξοδα ήταν η Αντιμισθία του Δημάρχου, του Δημοτικού εισπράκτορα, του Γραμματέα, του γραφέα, του κλητήρα, του υδραγωγού, αγορές γραφικής ύλης, ενοίκια κλπ. Επίσης, μισθός Δημοτικού Αστυνόμου, γραμματέα και κλητήρα, επισκευές Δημοτικών Σχολείων, μισθοί δασκάλων, χωροφυλάκων, του Ειρηνοδίκου, προικοδοτήσεις ορφανών, περίθαλψη ενδεών κλπ. Καθαριότητα, ύδρευση, φωτισμό κλπ.

Επί Δημάρχου Πετροπούλου άρχισε η διάνοιξη του δρόμου Λαμίας - Στυλίδας. Το 1846, νέος Δήμαρχος διορίζεται ο Γ. Χαλμούκος ή Χαλμακόπουλος, μέχρι το 1850. Από το 1846 μέχρι το 1850 ήταν Δήμαρχος ο Ν. Παπαϊωάννου. Το 1850 διορίστηκε Δήμαρχος πάλι ο Γ. Χαλμούκος. Η δεύτερη αυτή περίοδος συνέπεσε με τη θεσσαλική επανάσταση του 1854, οπότε δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα στη Λαμία. Επίσης, συνέπεσε με την εκλογή του χώρου της Ξηριώτισσας προς κατασκευή του νεκροταφείου της πόλης.

Διάδοχος του Χαλμούκου, ήταν ο Κυριάκος Τασσίικας. Επί δημαρχίας του συστήθηκε η εμποροπανήγυρη Λαμίας (27.8 - 1.9 κάθε χρόνο). Επί Δημαρχίας του άρχισε να λειτουργεί το νεκροταφείο της Ξηριώτισσας. Ο Δημ. Γαρδίκης αναφέρει ως Δημάρχους και τους: Ι. Πετρόπουλο (1851 - 1855), Θεοδ. Κωστόπουλο (1856 -1860) και Δημ. Λιάκο (1861 -1865). Στη συνέχεια έγινε Δήμαρχος ο Δήμος Παπαβασιλείου (1800-1878) επί Δημαρχίας του 1858 - 1866 δόθηκαν ονόματα στους λίγους δρόμους της πόλεως, χαράχθηκε η πλατεία "Αμαλίας" (η σημερινή "Πάρκου") και θεμελιώθηκε ο σημερινός Μητροπολιτικός Ναός της Ευαγγελίστριας. Ακόμη, έγινε η έξωση του Όθωνα. Εκείνη την εποχή, ανέλαβε τη διοίκηση της Λαμίας επιτροπή, αποτελούμενη από τους Αναγνώστη Π. Ζητουσιάτη, Γιαννούτσο Κρίτσα, Ι. Πέτρου, Δημ. Δασκαλόπουλο και Ι. Βλαχάκη, σε συνεργασία με τη φρουρά της Λαμίας, με επικεφαλής το γηραιό αγωνιστή του '21 Παπακώστα Τζαμάλα. Τότε μετονομάστηκαν οι πλατείες "Όθωνος" και "Αμαλίας", σε "Ελευθερίας" και "Ομόνοιας" αντίστοιχα (1862). Οι μέχρι τότε Δήμαρχοι εργάστηκαν με φιλοτιμία για την ανάπτυξη της Λαμίας. Από το 1864 οι Δημοτικοί άρχοντες είναι αιρετοί. Πρώτος Δήμαρχος εκλέγεται ο Δήμος Παπαβασιλείου 1866 - 1870. Δεύτερος ο Κων. Κρίτσας (1870 - 1874) τσιφλικούχος της Ηράκλειας (Μουσταφά - μπέη) και της περιοχής της. Ακολουθεί ο Δήμαρχος Λαμίας (1870 - 1874) Ιωανν. Αθ. Κυρώζης. Το 1874 εκλέγεται ο Κόμνας Τράκας 1874 - 1881. Συμπληρωματικά, αναφέρεται, ότι οι κάτοικοι της Λαμίας κατά το 1834 ήταν 950 - 1000.

Πηγή URL (modified on 11/07/2012 - 13:02): <http://old.lamia.gr/el/node/337>