



ΠΡΟΣ: ΜΜΕ

Δελτίο Τύπου

Υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών η προκλητική άγνοια του κου Σταυρογιάννη στα διαχρονικά τουλάχιστον θέματα του Δήμου.

Μας εκπλήσσει ο τρόπος και η λογική με την οποία προσεγγίζει το στρατόπεδο «Τσαλτάκη» ως “φιλέτο” ενώ τα θεσμικά όργανα της περιοχής το θεωρούν ως “ανάσα” της πόλης μας.

Τουλάχιστον ως πολίτης όφειλε να γνωρίζει:

1. Ότι από το 1999 υπάρχει ο Νόμος 2745/1999, ο οποίος από τότε θεωρεί, ότι τα στρατόπεδα είναι περιουσιακά στοιχεία του Στρατού και παραχωρούνται με διαπραγμάτευση ανταλλάγματος.
2. Ότι ο Δήμος μας, με την 538/2007 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενέγραψε στον προϋπολογισμό του 300.000 € τα οποία στη συνέχεια για κάθε χρόνο ήταν διαθέσιμα σε πρώτη ζήτηση.
3. Επειδή κάθε φορά η Στρατιωτική ηγεσία, με τις αρμόδιες υπηρεσίες της έβαζε διάφορες προτάσεις στο τραπέζι, ο Δήμος όπως προκύπτει από τα έγγραφα, παρακολουθούσε και παρενέβαινε αδιάλειπτα προτείνοντας λύσεις.
4. Ενώ συνεχιζόταν οι διαπραγματεύσεις, πετύχαμε τη δωρεάν παραχώρηση **επιπέδων** είκοσι (20) στρεμμάτων τα οποία παραχωρήθηκαν από το Δήμο στην Περιφέρεια για την κατασκευή του Διοικητηρίου, με αντάλλαγμα να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου μας, τα κτίρια της πρώην Νομαρχίας, στην πλατεία Ελευθερίας.
5. Στην αρχή της θητείας που διανύουμε, το Δημοτικό μας Συμβούλιο με τις 467/2011 και 657/2011 αποφάσεις του, ενέκρινε τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στο χώρο που στεγάζεται η Στρατολογία, γιατί εν τω μεταξύ ήρθαν και λειτουργούν στη Λαμία όλα τα Στρατολογικά Γραφεία της Περιφέρειας. Άλλωστε ούτε στιγμή δεν έχει σταματήσει το διεκδικητικό πλαίσιο του Δήμου για το συγκεκριμένο χώρο, πράγμα το οποίο προκύπτει και από την σχετική αλληλογραφία για την οποία έχει ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο.
6. Πρόσφατα με την υπ.αριθμ. Πρωτοκόλλου: 88091/15 Νοεμβρίου 2013, υποβάλλαμε την μελέτη αξιοποίησης του στρατοπέδου, που εκπόνησε ο Διευθυντής Περιβάλλοντος μαζί με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, μέσα από την οποία πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του Νόμου για την ολοκλήρωση της παραχώρησης.



Πληροφορούμε τον κo Σταυρογιάννη, ότι ο Δήμος είναι ο μοναδικός συνομιλητής και είναι πλέον θέμα χρόνου, η έκταση να έρθει στη χρήση των πολιτών.

Εκείνο που όμως προκύπτει, είναι ότι η Λαμία δεν έχει ανάγκη από “φωτοβολίδες” ούτε από επίδειξη ημιμάθειας.

Τα θέματα της πόλης δεν είναι Κοινοβουλευτικές κοκορομαχίες στις οποίες έχει συνηθίσει.

Τον καλούμε, να ενημερωθεί καλά και υπεύθυνα (και είμαστε στη διάθεσή του γι’ αυτό) όσο είναι καιρός, για να μην ταλαιπωρεί τους πολίτες με ανυπόστατα και φανταστικά σενάρια.

[Από το Γραφείο Τύπου](#)