



Μήνυμα του Δημάρχου Λαμιέων Γιώργου Κοτρωνιά για τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων και τον ερχομό του Νέου Έτους

Η γέννηση του Θεανθρώπου φέρνει στην ανθρωπότητα το χαρμόσυνο μήνυμα της ενανθρώπισης του Θείου Λόγου και σηματοδοτεί με την γέννηση ενός παιδιού τη νέα αρχή, το καινούργιο ξεκίνημα, γιατί τα παιδιά είναι η ελπίδα και το μέλλον και τα Χριστούγεννα, είναι κυρίως γιορτή των παιδιών, αλλά και μια ακόμη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά στους συνανθρώπους μας και κυρίως σ' αυτούς που έχουν ανάγκη.

Ελπιδοφόρες ημέρες, που στρέφουν τη σκέψη στο μέλλον και γεννούν προσδοκίες για ένα καλύτερο αύριο, τόσο για ολόκληρη την ανθρωπότητα, όσο και για τον καθένα ξεχωριστά.

Ο Δήμος Λαμιέων συμπαραστέκεται στην χειμαζόμενη κοινωνία και ιδιαίτερα σε όσους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά βάρη της εποχής μας, γιατί θέλουμε τα φετινά Χριστούγεννα, να είναι Χριστούγεννα αλληλεγγύης, ελπίδας και αγάπης.

Για το λόγο αυτό, μέσα από το πλέγμα των κοινωνικών δομών του Δήμου μας, ' 'Κοινωνικό Παντοπωλείο' ', ' 'Κοινωνικό Συσσίτιο Απόρων' ', ' 'Κοινωνικό Ιατρείο' ', ' 'Κοινωνικό Φαρμακείο' ', ' 'Κοινωνικό Φροντιστήριο' ', και το ' 'Δημοτικό Λαχανόκηπο' ', δημιουργούμε ένα ' 'δίκτυ' ' ασφαλείας, για τις ευπαθείς ομάδες των συμπολιτών μας, που χρειάζεται την ενεργή στήριξη και συμπαράσταση όλων, ώστε κάτω από αυτό το ' 'δίκτυ' ' να μην πέφτει κανένας συμπολίτης μας.

Μ' αυτό τον τρόπο πιστεύω ότι ζούμε το πνεύμα των ημερών, το πνεύμα της αγάπης, το πνεύμα της αλληλεγγύης, το πνεύμα του πολιτισμού και της καλύτερης ποιότητας ζωής που θέλουμε για όλους.

Εύχομαι ολόψυχα το πνεύμα των Χριστουγέννων να φωτίσει τις ψυχές μας με το φως της αλήθειας, της ειλικρίνειας και της αυτογνωσίας και ας αποκαλύψει όλα τα όμορφα και θετικά συναισθήματα, που τα προβλήματα της καθημερινότητας μας εμποδίζουν να εξωτερικεύσουμε.

Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα, ειρηνικά, με υγεία, αγάπη, οικογενειακή & προσωπική ευτυχία και ο ερχομός της νέας χρονιάς να φέρει ευημερία και πρόοδο, ατομική και συλλογική.